

Bài Đọc I: St 22,9-18

Bài trích sách Sáng thế.

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chắt củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết người kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Chỗ ấy Abraham gọi tên là “Thiên Chúa sẽ liệu”, khiến ngày nay người ta còn nói: “Trên núi Thiên Chúa sẽ liệu”. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì người đã làm điều đó, người không từ chối dâng đứa con duy nhất của người cho Ta, nên Ta chúc phúc cho người. Ta cho người sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ người sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ người, vì người đã vâng lời Ta”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca

Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa.

1. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con.

Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội,

bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. **Đ.**

2. Như trong quyền vàng đã chép về con:

lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. **Đ.**

3. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại hội,

thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. **Đ.**

4. Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa,

và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Ngài. **Đ.**

Tung hô Tin Mừng

PI 2,8-9

Alleluia. Alleluia. Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Alleluia.

Bài Tin Mừng: Mt 26,36-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Ghếtsemani, và Người bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện”. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy”. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn”. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh thần thì lạnh lẽo, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha”.

Đó là lời Chúa.