

Tập Tô Màu
Đức Mẹ

Hình ảnh sưu tầm trên Internet
Lưu hành nội bộ

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Oui Học Thánh Kinh 59

Tập Tô Màu

Đức Mẹ 1

2016

Lời Chúa
là đèn soi cho con bước
là ánh sáng chỉ đường cho con
Tô 119,105

TIỂU SỬ ĐỨC MARIA



Maria (từ Latinh; tiếng Hebrew: מִרְיָם, *Miriam*), thường còn được gọi là Đức Mẹ hay bà Mary, là một phụ nữ người Do Thái quê ở Nadarét, thuộc miền Galilê, sống trong khoảng những năm cuối thế kỷ 1 TCN đến đầu thế kỷ 1 SCN. Theo Tân Ước bà Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Các Kitô hữu coi Giêsu con trai bà là "Đấng Kitô" (nghĩa là: *Người được xức dầu*) và "Ngôi Lời Nhập Thể".

Trong Phúc âm thánh Máthêu và Phúc âm thánh Luca, Mẹ Maria được mô tả là một trinh nữ (tiếng Hy Lạp: *παρθένος, parthénos*). Theo truyền thống, các tín hữu tin rằng Mẹ mang thai và sinh ra Giêsu là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Việc mang thai này xảy ra khi Mẹ - lúc đó còn là một thiếu nữ khoảng 14 tuổi (theo Cựu ước) - đã đính hôn với Giuse - thuộc dòng dõi vua Đavít.

Những lời đầu tiên mà Thánh Kinh Tân Ước tường thuật về cuộc đời của Mẹ Maria là “*biến cố Truyền Tin*”, theo đó, sứ thần Gáprien đã hiện ra với bà để

báo tin rằng bà được Thiên Chúa chọn để làm mẹ của Đấng Mêsia theo ý định của Thiên Chúa. Ông Giuse chưa nhận ra việc mang thai của Maria là do quyền năng của Chúa Thánh Thần nên muốn rời bỏ Maria một cách kín đáo. Nhưng trong giấc mơ, ông Giuse được thiên thần mách bảo đừng lo nghĩ mà hãy nhận Maria về làm vợ mình để hợp với lề luật Do Thái.

Theo Phúc âm thánh Luca, một sắc lệnh của Hoàng đế La Mã Augustô quy định, ông Giuse phải cùng hôn thê mình về Bêlem (*gần Giêrusalem*) để đăng kí nhân khẩu. Khi họ đang ở Bêlem, Maria đã sinh ra Giêsu và đặt đứa trẻ trong chiếc máng cỏ cho súc vật ăn, vì họ không tìm được nhà trọ nghỉ chân. Sau tám ngày, con trẻ được cắt bì và được đặt tên là Giêsu, đúng như những gì ông Giuse được thiên thần chỉ dạy. Sau cuộc viếng thăm của ba nhà đạo sĩ Phương Đông, gia đình thánh gia phải lánh sang Ai Cập. Khi Hêrôđê Đại đế chết, họ mới quay trở về.

Năm 12 tuổi, trên đường từ Giêrusalem trở về sau Lễ Vượt Qua, Mẹ Maria và thánh Giuse bị lạc mất Giêsu và họ tìm thấy Giêsu trong Đền thờ Giêrusalem, đang trò chuyện cùng với các vị thầy ở đây.

Sau khi Đức Giêsu nhận phép rửa bởi ông Gioan Tẩy giả và bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, Mẹ Maria lại được biết đến trong một tiệc cưới ở Cana, khi đó, Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên: biến nước lã thành

rượu và bắt đầu công việc giảng đạo (Ga 2,1-11). Trong Phúc âm thánh Máccô 6,3, Mẹ Maria còn được giới thiệu cùng với những người anh em của Đức Giêsu: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxép, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”.

Trong cái chết của Đức Giêsu, Mẹ Maria đứng cạnh người môn đệ Đức Giêsu yêu quý, cùng với bà Maria vợ ông Clêopát và bà Maria Magdala (Ga 19,25-26). Theo Tin mừng thánh Gioan thì nhiều Kitô hữu tin rằng, sau khi Đức Giêsu chịu chết thì bà Maria đã về nhà sống cùng Gioan - người môn đệ Đức Giêsu yêu quý. Hai câu trong Tân Ước sau đây củng cố niềm tin này: “Khi thấy mẹ và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,26-27).

Trong Sách Công vụ Tông đồ chương 1,26, Mẹ Maria được nhắc lại trong sự kiện cùng với mười một tông đồ khác tụ họp trong căn phòng kín sau khi họ từ núi Ôliu trở về. Trong cuộc tụ họp này, họ đã tuyển chọn Mátthia thay thế cho Giuđa Iscariôt trong nhóm Mười Hai. Từ thời điểm này, bà không còn được đề cập trong Kinh Thánh nữa, mặc dù một số học giả Thánh Kinh cho rằng, “Người Phụ nữ” (và con Mãng Xà)

trong Sách Khải Huyền chương 12,1 ám chỉ Mẹ Maria.

Cái chết của Mẹ Maria không được ghi lại trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, truyền thống và giáo lý Công giáo lẫn Chính Thống giáo cho rằng hồn và xác của Mẹ đã được đem về thiên đàng. Niềm tin này phổ biến trong Giáo hội Công giáo cũng như Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương.

Theo thánh Luca, Mẹ có họ hàng với bà Êlisabét (vợ của tư tế Dacaria) thuộc dòng dõi Aharon (Lc 1,5; 1,36).

Một số truyền thống trong Giáo hội cho rằng cha mẹ của Maria là Gioakim và Anna.

Mẹ Maria đã sớm được tôn kính trong Kitô giáo, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo Rôma và Chính Thống giáo Đông Phương. Họ gọi bà là *Đức Mẹ*. Giáo hội Công giáo mừng kính Mẹ vào nhiều ngày khác nhau trong năm như :

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa ngày 1-1.

Lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ ngày 2-2.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11-2.

Lễ Đức Mẹ Được Truyền Tin ngày 25-3.

Lễ Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5

Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng Bà Êlisabét ngày 31-5.

Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô ngày 16-7.

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 5-8.
Lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15-8.
Lễ Đức Mẹ La Vang ngày 15-8.
Lễ Trinh Nữ Vương ngày 22-8.
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8-9.
Lễ Danh Thánh Mẹ Maria ngày 12 tháng 9
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15-9.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7-10.
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình ngày 21-11.
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8-12.
Lễ Đức Mẹ Guadalupe ngày 12 -12
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh (thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (thứ bảy sau Lễ Thánh Tâm).

Giáo lý liên quan đến Đức Maria, có 4 điều lưu ý :

1. *Đức Maria Mẹ Thiên Chúa* : được Công Đồng Êphêxô I, tuyên bố năm 431
2. *Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh* : được Công đồng Constantinople II tuyên bố năm 533.
3. *Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội* : được Đức Giáo hoàng Piô IX tuyên bố 1854 qua văn kiện Ineffabilis Deus.

4. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời : được Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố năm 1950 qua văn kiện *Munificentissimus Deus*.

Đây là những tín điều mà mọi người kitô hữu tuyên xưng.

Trong Giáo hội Công giáo Rôma, Mẹ Maria được tôn vinh là “Đầy Ơn Phúc” (*từ tiếng Latinh: beatus*) nhằm công nhận rằng Mẹ được lên thiên đàng ngự gần Thiên Chúa và có khả năng can thiệp, cầu thay nguyện giúp cho những người cầu nguyện với Mẹ. Nhưng Giáo lý Công giáo minh định rõ ràng rằng Mẹ Maria không được coi là có quyền phép như Thiên Chúa và lời cầu nguyện của loài người không phải Mẹ đáp ứng nhưng là do Thiên Chúa đáp ứng.

Mẹ Maria có một vai trò trung tâm trong giáo lý, niềm tin và thực hành tôn giáo của người Công giáo. Trong nhiều thế kỷ, người Công giáo đã thực hiện các hành vi tận hiến và uỷ thác cho Mẹ vì tin rằng Mẹ sẽ hướng dẫn trong sự hoạt động của họ. Những thực hành tôn giáo là: đọc Kinh Mân Côi, đeo Áo Đức Bà, hành hương đến các linh địa Maria... . Đặc biệt, Tháng Năm và Tháng Mười là truyền thống mà các tín đồ Công giáo đẩy mạnh sự tôn kính Mẹ Maria. Nhiều vị giáo hoàng đã ban hành các thông điệp khuyến khích lòng sùng mộ và tôn kính Maria.

Đức Mẹ 1





Đức Mẹ 3



Đức Mẹ 4



Đức Mẹ 5



Đức Mẹ 6

Đức Mẹ Lên Trời



These coloring pages are proprietary, and may not be used for commercial purposes. St. John the Baptist Catholic Church, Forest Royal, VA

Đức Mẹ 7

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp



Đức Mẹ 8



Đức Mẹ 9

Đức Mẹ Núi Cát Minh





Đức Mẹ 11









Đức Mẹ 15

Đức Mẹ sầu Bi



Đức Mẹ 16

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội











Đức Mẹ 21

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội







Đức Mẹ 24

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội





Đức Mẹ 26

Đức Mẹ Lộ Đức









Đức Mẹ 30

Đức Mẹ Fatima





















Đức Mẹ 40

Đức Mẹ Guadalupe









Đức Mẹ 44















Đức Mẹ 51

Đức Mẹ Mân Côi













Đức Mẹ 57

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu



Our Lady Help of Christians







Đức Mẹ 61

Đức Mẹ Núi Cát Minh













Đức Mẹ 67

Đức Mẹ Sầu Bi





*Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời
cầu cho chúng con...*

