

LÊ BẢO TỊNH BAN MÊ THUỘT

**THÁNH LỄ
CẦU NGUYỆN
TÂM TÌNH THÁNG BẢY
02-7-2024**

- Lưu hành nội bộ -



TÂM TÌNH THÁNG BẢY

Tháng Bảy -2024

*Tháng Bảy về nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai.*

*Tháng Bảy về mưa nắng vẫn dằng dai
Quán quen xưa, anh chờ hoài chốn cũ
Bằng lăng nhuộm tím bên đường lá rủ
Mong manh chiều héo úa giọt mưa ngâu.*

*Tháng Bảy về mà chẳng thấy em đâu
Câu thể hện... nhạt nhòa... trong cõi nhớ!*

Tháng Bảy về, nhớ lại những ngày hè thời xưa thơ ấu. Nhớ lại những buổi trưa bỗng bênh cùng mây trôi, những đêm nồng nhạt nhòa cùng cơn mưa hạ xối xả. Nhớ những trang lưu bút, tím cả những nét chữ thân quen, tím cả những vắn thơ ngu ngơ khờ dại, tím cả những nếp gấp thời gian ước vọng vu vơ. Mùa hè đầy ắp mộng mơ và những đêm dài không ngủ... say mềm trong nỗi nhớ!

Tháng Bảy năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu cho mục vụ bệnh nhân: Xin cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này cũng như thân nhân của họ, sức mạnh của Chúa, để trước mặt mọi người, họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và niềm hy vọng.

Tháng Bảy về, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân:

- Hồng ân 56 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong (26.7.1968)
- Hồng ân 29 năm Linh Mục Cha Francis Trần Phương (01.7.1995)
- Hồng ân kỷ niệm 24 năm Hôn phối anh chị Nguyễn Văn Khôi (01.7.2000)

Chúng ta chia sẻ niềm vui nhân dịp lễ bổn mạng trong tháng Bảy:

- Thánh Tôma tông đồ (03.7) quan thầy anh Nguyễn Nhứt, anh Nguyễn Đức Tiến,...
- Thánh Giacôbê tông đồ (25.7) quan thầy Cha Phạm Xuân Lương, anh Lê Văn Lập, anh Bùi Ngọc Mai,...

Và trong tháng Bảy, vui mừng kỷ niệm ngày sinh của:

- Cha giáo Aug. Hoàng Đức Toàn (17.7.1941)
- Anh Giuse Nguyễn Minh Thành (14.7.1956)
- Cha Francis Trần Phương (20.7.1957)
- Anh Giuse Nguyễn Vy Phương (06.7.1955)
- Anh Giuse Nguyễn Văn Hạnh (07.7.1958)

- Cha Giuse Trần Hữu Từ (25.7.1959)
- Anh GB. Nguyễn Thái Hùng (19.7.1959)
- Anh GB. Trần Đức Hùng (24.7.1962)
- Anh GB. Phan Minh Khấn (17.7.1963)
- Anh GB. Trần Đình Trung (25.7.1962)
- ...

Tháng Bảy về, chúng ta cùng cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 7 năm anh Gioan Bosco Lê Đức Phụng (+07.7.2017)
- Giỗ 16 năm chị Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung và cháu Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Ý (+27.7.2008) (vợ và con anh Saviô Nguyễn Quốc Minh Đạo).
- cháu Giuse Nguyễn Hữu Luật (+05.7.2019) (con anh Nguyễn Hữu Tuyên – Savio).
- cháu Augustinô Nguyễn Duy Quốc (+05.7.2020) (con anh Nguyễn Quốc Luyện - lớp Truyền Tin).

*Tháng Bảy về, đường xa ngập nắng
Ghé thăm trường tìm chút hanh hao
Sân trường cũ, bài thơ cũng cũ
Ai về tô lại nét duyên xưa?*

Vũ Đình Bình

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện

Tâm tình tháng Bảy

Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy, chúng ta sẽ họp nhau cử hành vào lúc **5g30 sáng thứ Ba ngày 02.7.2024**

tại **nhà nguyện Trung tâm Mục vụ** (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)

do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.

Xin hiệp ý cầu nguyện theo ý ĐTC: cầu cho mục vụ bệnh nhân: Xin cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này cũng như thân nhân của họ, sức mạnh của Chúa, để trước mặt mọi người, họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và niềm hy vọng.

Xin hiệp ý cầu nguyện:

- Nhân ngày giỗ 7 năm anh Gioan Bosco Lê Đức Phương (+07.7.2017)
- Giỗ 16 năm chị Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung và cháu Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Ý (+27.7.2008) (vợ và con anh Saviô Nguyễn Quốc Minh Đạo).
- cháu Giuse Nguyễn Hữu Luật (+05.7.2019) (con anh Nguyễn Hữu Tuyển – Savio).
- cháu Augustinô Nguyễn Duy Quốc (+05.7.2020) (con anh Nguyễn Quốc Luyện - lớp Truyền Tin).

Hiệp ý dâng lời tạ ơn:

- Hồng ân 56 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong (26.7.1968)
- Hồng ân 29 năm Linh Mục Cha Francis Trần Phương (01.7.1995)
- Hồng ân kỷ niệm 24 năm Hôn phối anh chị Nguyễn Văn Khôi (01.7.2000)

Chia sẻ niềm vui mừng lễ bổn mạng:

- Thánh Tôma tông đồ (03.7) quan thầy anh Nguyễn Nhứt, Nguyễn Đức Tiến,...
- Thánh Giacôbê tông đồ (25.7) quan thầy Cha Phạm Xuân Lương, anh Lê Văn Lập, Bùi Ngọc Mai,...

Và chúc mừng sinh nhật:

- Cha giáo Aug. Hoàng Đức Toàn (17.7.1941)
- Cha Francis Trần Phương (20.7.1957)
- Cha Giuse Trần Hữu Từ (25.7.1959)
- Anh GB. Trần Đức Hùng (24.7.1962)
- Anh GB. Trần Đình Trung (25.7.1962)
- Anh GB. Phan Minh Khấn (17.7.1963)

...

Sau Thánh lễ, xin vui lòng ở lại điêm tâm, chia sẻ tâm tình Hiệp Nhất – Yêu Thương với chúng con.

Nhóm Admin

THÁNH LỄ

NGƯỜI VƯỢT TRÊN ĐẤT TRỜI

Tác giả: Lm. Kim Long



ĐK: Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng



Chúa, vì danh Chúa thật hiển



vinh, uy phong Người vượt trên đất trời



1. Ngàn tầng trời cao hãy hát lên ca tụng
2. Từng đoàn hùng binh hãy hát lên ca tụng
3. Mặt trời mặt trăng hãy hát lên ca tụng
4. Từ lòng đại dương hãy hát lên ca tụng
5. Lửa hồng bùng reo hãy hát lên ca tụng



Chúa, từ nơi cửu trùng ngọi khen
 Chúa, và muôn sứ thần ngọi khen
 Chúa, ngàn sao sáng ngọi ngọi khen
 Chúa, từ trên núi đồi ngọi khen
 Chúa, cuồng phong sét gào ngọi khen



1 - 5 : Chúa hiển vinh muôn đời.

Ca nhập lễ

Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.

Bài Đọc I: Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Bài trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai họa nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri?

“Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đồng lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! – Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel,

Ta sẽ làm cho người những điều này: nhưng sau khi Ta đã làm cho người như vậy, hỡi Israel, người hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của người”.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 5, 5-6. 7. 8

Đáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).

Xướng: Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứn bắt nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.

Xướng: Ngài tiêu diệt những đứn nói man; người độc ác và gian xảo thì Chúa ghê tởm không nhìn.

Xướng: Phần con, bởi gọi nhuần sủng ái, con sẽ vào tới hoàng đài của Chúa; con sắp mình gần bên thánh điện với lòng tôn sợ Ngài, thân lạy Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 8, 23-27

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ

lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kéo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người.



TÌNH YÊU MẾN

Cao Huy Hoàng



1. Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu.
2. Đời tuyệt vời luôn thắm nồng tình yêu thiết tha.



Những luồng cày sâu trời tối mau cha chưa kịp về;
Gương sáng mẹ cha ngày tháng qua luôn luôn hiển hoà;



Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo; Có chi
Mẹ dặn dò đừng buồn nhau không vui mái ấm. Mến yêu



đâu Ngài ơi có chi dâng Ngài. ĐK. Con xin tiến dâng lên tình yêu
nhau đẹp sao lẽ dâng lên Ngài.



mến nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin



tiến dâng lên tình yêu mến, nguyện Chúa đoái



thương gia đình con được bình yên.

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

Lm. Nguyễn Duy



1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin
 2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức
 3. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không



mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn
 sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đời
 nói. Nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát trong niềm



con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho
 nường. Để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn
 vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ



Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn
 lòng. Cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi, xin thương ai đoạn
 cưỡi. Xin cho nhau những tình thương sớm mai cơn mê đã tan



người.
 trường. ĐK: Nay đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm
 rồi.



tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hằng say theo bước chân của



Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thấp lên hạnh phúc cho muôn người.

ĐẾN MUÔN ĐỜI

Đàm Ninh Hoa



ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn



đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn



đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn



Người. 1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua



phụng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong

bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con



ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

hiển dương Người êm ái nào hơn.

MỘT VÀI TÂM TÌNH

Nhân chuyến tiền chân Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đi nhận sứ vụ mới tại Hải Phòng, Phái đoàn Ban Mê Thuật có dịp Về quê Công Hiền.

VỀ QUÊ CÔNG HIỀN



Viếng Đất Thánh Công Hiền - quê hương Cha TĐĐ

Rời đảo Cát Bà, cha Duy đưa phái đoàn về quê của ngài ở Công Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Đây cũng chính là quê hương của cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu – TĐĐ.

Trước khi vào làng, Phái đoàn dừng lại viếng Đất Thánh. Đất Thánh Công Hiền được cha Duy quy hoạch lại khá đẹp. Hàng cây 2 bên đường tạo chiều sâu hun hút dẫn đến núi đá trung tâm, nơi đặt tượng Đức Mẹ sầu bi Pietà.

Nhà thờ Công Hiến -niềm tự hào của dân làng- được xây dựng từ năm 1907 theo kiến trúc gothic, ngôi tháp có một kiểu dáng đặc biệt, tạo nên tiếng chuông ngân vang rất độc đáo. “Chuông làng Công, trống làng Hạ, tù và Cúc Thủy”. Năm 2010, Nhà thờ được trùng tu tôn tạo theo kiểu dáng cũ, giữ nguyên cột, kèo và mái. Cung thánh sơn son thiếp vàng vô cùng tinh tế và sang trọng tạo nên khung cảnh linh thiêng, huyền mỹ.

Giáo họ Công Hiến thuộc Giáo xứ Hội Am là một cộng đoàn tín hữu có truyền thống kiên trung sống đạo và giữ đạo, đã trải qua hơn 100 năm gian nan, thăng trầm. Nơi đây từng sản sinh nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ và chứng nhân Tin Mừng. Quản xứ Giáo xứ Hội Am là một linh mục trẻ khá năng nổ, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải. Ngài cùng với giáo dân vui mừng tiếp đón Phái đoàn như những người thân lâu ngày gặp lại.





Nhà thờ Công Hiền



Bữa tiệc đậm đà tình nghĩa và hương vị quê hương



Hình ảnh lưu niệm tại Cống Hiền



Nhà thờ Giáo xứ Hội Am, GP. Hải Phòng

Sau bữa tiệc đậm đà tình nghĩa và hương vị quê hương, Phái đoàn trở về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng chuẩn bị tham dự nghi thức Tuyên Thệ (5g00 chiều 30.3.2022) và Thánh lễ Khởi đầu sứ vụ của Tân Giám Mục Chính tòa Hải Phòng (9g00 ngày 31.3.2022).

Theo chương trình, Phái đoàn sẽ ra sân bay Cát Bi – Hải Phòng trở về Ban Mê Thuột vào sáng ngày 01.4.2022, nên buổi chiều ngày 31.3.2022 cha Duy lại đưa Phái đoàn đến thăm di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và bãi biển Đồ Sơn. Chuyến đi này có thêm các sơ NVHB nên không khí trên xe sinh động hơn, tươi vui hơn.

Có lẽ ai cũng nghe nói đến địa danh Bạch Đằng Giang khi học lịch sử Việt Nam, nhưng không phải ai cũng được đến tận nơi trải nghiệm dòng sông oanh liệt này. Bạch Đằng Giang thuộc vùng đất Tràng Kênh - Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên), cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 18km về phía Đông Bắc, là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử:

- Trận thứ nhất: Ngô Quyền đập tan quân Nam Hán năm 938, vang danh chiến thắng Bạch Đằng, đánh dấu đỉnh cao tài nghệ quân sự Việt Nam.

- Trận thứ hai: Vua Lê Đại Hành, dành chiến thắng trước đại quân nhà Tống trong năm 981.

- Trận thứ ba: Vang danh lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là chiến thắng lẫy lừng của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn trước quân Nguyên Mông vào năm 1288.

Biển dâu lịch sử bao nhiêu độ

Mà vẫn còn đây Bạch Đằng Giang.

Buông chèo du khách nhìn sông nước

Có nhớ ngày xưa Hưng Đạo Vương?!



Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang



Lưu danh Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo



Mô hình bãi cọc trên sông Bạch Đằng



thưởng thức bánh đa cua bể, đặc sản Hải Phòng

Mê mãi ở Bạch Đằng Giang, không còn thời gian đi
Đồ Sơn, chỉ kịp ghé quán Bà Cự thưởng thức bánh đa cua
bê, đặc sản Hải Phòng (ĐC: 179 Cầu Đất, phường Cầu Đất,
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

*Chưa đi chưa biết Hải Phòng,
Đi rồi mới thấy lòng vòng những sông.
Sông thì Cấm, cầu lại Rào,
Lạch Tray, Lạch Việt, nơi vào nơi ra!*

*Chưa đi chưa biết Cát Bà
Có đèo Đá Lát, hòn Hải nên thơ
Hồ Tam Bạc, phố Máy Tơ,
Cát Bi, Cát Hải, mộng mơ chập chờn.*

*Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Rừng vàng, biển bạc, hồng ân Chúa Trời.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Ban cho đất Việt muôn đời yên vui.*

Vũ Đình Bình

Ngày Hồng Ân

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Giám quản Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế. Tham dự thánh lễ truyền chức này tôi nhớ đến thánh lễ truyền chức tại Philippin mà tôi đã tham dự.

Philippines

Philippines (Pilipinas, Filipinas), tên gọi chính thức là Cộng hòa Philippines, một đảo quốc có chủ quyền tại khu vực Đông Nam Á. Philippines nằm trên Vành đai núi lửa Thái Bình Dương và gần với đường xích đạo, do vậy, quốc gia này hằng năm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các trận động đất và bão nhiệt đới - đây là quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai vào bậc nhất trên toàn cầu, song lại có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học. Philippines có diện tích 300.000km², là quốc gia rộng lớn thứ 71 trên thế giới, bao gồm 7.641 hòn đảo lớn nhỏ. Thủ đô của Philippines là Manila, còn thành phố đông dân và lớn nhất là Quezon. Với dân số ít nhất là 106,7 triệu, Philippines là quốc gia đông dân thứ bảy tại châu Á, thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 12 trên thế giới. Philippines có sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa.

Nhà thám hiểm Ferdinand Magellan đến Philippines vào năm 1521, sự kiện này đánh dấu kỷ nguyên người Tây Ban Nha quan tâm và cuối cùng là thuộc địa hóa quần đảo. Năm 1543, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Ruy López de Villalobos đặt tên cho quần đảo là Las Islas Filipinas, tức Quần đảo Philippines, nhằm tôn vinh Quốc vương Felipe II của Đế quốc Tây Ban Nha. Miguel López de Legazpi đến quần đảo vào năm 1565, ông thành lập nên khu định cư đầu

tiên của người Tây Ban Nha tại quần đảo, và quần đảo trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha trong vòng hơn 300 năm sau đó.

Thời kỳ thuộc địa khiến cho Công giáo Rôma chiếm ưu thế tại Philippines. Hiện nay, Philippines và Đông Timor là hai quốc gia Đông Nam Á cũng như châu Á duy nhất đông người Công giáo. (1)

Tôn Giáo

Trên 90% dân Philippines số là tín hữu Kitô giáo: khoảng 80% thuộc Giáo hội Công giáo Rôma và 10% thuộc các giáo phái Tin Lành, như Iglesia ni Cristo, Giáo hội độc lập Philippines, Giáo hội thống nhất Kitô Philippines, và Nhân Chứng Giêhôva... Philippines có số dân theo đạo Công giáo đứng thứ 3 thế giới: 85.470.000 tín hữu (2019), sau Brasil, 126.880.000 tín hữu và Mêxicô, 98.820.000 tín hữu; và lớn nhất trên toàn châu Á.



Từ 5% đến 10% dân số Philippines là tín đồ Hồi giáo, hầu hết họ sinh sống tại các khu vực trên đảo Mindanao,

Palawan,... Hầu hết người Hồi giáo Sunni theo giáo phái Shafi'i. Xấp xỉ 2% dân số Philippines vẫn thực hành các tôn giáo truyền thống, họ gồm nhiều nhóm thổ dân và bộ lạc. Các tôn giáo này thường dung hợp với Kitô giáo và Hồi giáo. 1% dân số Philippines theo Phật giáo, và tôn giáo này cùng với Đạo giáo và tôn giáo dân gian Trung Hoa trong các cộng đồng người Hoa. Có một số lượng nhỏ hơn những người theo Ấn Độ giáo, Sikh giáo, Do Thái giáo và Baha'i. 1% dân số Philippines là người không tôn giáo. (2)

Giáo Hội Philippines

Theo chân Ferdinand Magellan, người Philippines cũng được bắt đầu biết Chúa Kitô từ 1521. Hiện nay (2007), sau gần 500 năm truyền giáo, Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân có 85.470.000 tín hữu (2019) (3), gồm:



Mười Sáu (16) Tổng Giáo Phận, Sáu Mươi Bốn (64) Giáo Phận, Chín (9) Giáo Phận Tông Tòa, Sáu (6) Phủ Doãn Tông Tòa. Tổng cộng Giáo hội Phi Luật Tân có tất cả (16+64+9+6) = 95 đơn vị hành chính tôn giáo trên toàn lãnh thổ đa đảo đa chủng của Phi Luật Tân. (4)

Các Chuyến Viếng Thăm Của Giáo hoàng

Đất nước Philippines được Đức Giáo hoàng Phaolô VI viếng thăm đầu tiên vào năm 1970. Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1981 và 1995) đã viếng thăm đất nước này hai lần, 1981 (Cebu) và 1995. Thánh lễ của Giáo hoàng cuối cùng ở Manila (1995) đã được báo cáo rằng có sự tham dự của 4 triệu người. Giáo hoàng Phanxicô đã viếng thăm đất nước này từ ngày 15 đến 19 tháng 1 năm 2015. Thánh lễ được tổ chức có khoảng sáu đến bảy triệu tín hữu. Đây sự kiện đông người nhất từng được ghi lại trong lịch sử các chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng. (5)

Các Thánh

Thánh Lorenzo Ruiz

Người Philippin tử đạo đầu tiên tại Nagasaki (Nhật bản) là Lorenzo Ruiz, một trong mười sáu vị tử đạo đã đổ máu đào trong khoảng từ 1633 đến 1637. Các ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước tại Manila năm 1981 và phong hiển thánh ngày 18 tháng mười năm 1987. Lễ kính các ngài được đưa vào niên lịch phụng vụ Roma năm 1988.

Lorenzo Ruiz là chủ gia đình, sinh tại Manila (Philippin), cha người Tây Ban Nha, mẹ Philippin. Lorenzo đến Nagasaki trong một đoàn truyền giáo. Ngài được xem là người đứng đầu trong số các vị tử đạo này. (6)

Thánh Pedro Calungsod

Người Philippin tử đạo đầu tiên tại đất nước Philippin là Pedro Calungsod, người đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 2000, được phong hiển thánh vào ngày 21.10.2012.

Calungsod là một nhà truyền giáo người Cebu đã chịu tử đạo tại Guam, thuộc quần đảo Philippines, vào năm 1672. Ngài sẽ là vị hiền thánh thứ hai người Phi luật Tân, sau thánh Lorenzo Ruiz.

Calungsod sinh năm 1654 tại Visayas. Ngài đã bị giết ở tuổi 18 vào hôm trước Chúa nhật Lễ Lá ngày 02.04.1672 trong khi đang thực hiện sứ mệnh truyền giáo tại Guam. (7).

Chân phước Diego Luis de San Vitores

Cùng với thánh Pedro Calungsod, chân phước Diego Luis de San Vitores cùng được tử đạo với ngài tại Guam. (Lễ nhớ ngày 21-10).

Diego Luis de San Vitores sinh năm 1627 trong một gia đình quý phái tại thị trấn Burgos miền bắc Tây Ban Nha, vào Dòng Tên năm 13 tuổi. Ngay từ đầu, ngài đã nổi tiếng là một người đạo đức và thông minh. Sau khi thụ phong linh mục năm 24 tuổi, ngài giảng dạy ở đại học và hoạt động tông đồ dưới nhiều hình thức, cho tới khi được cha Bề Trên Cả Goswin Nickel cho phép đi truyền giáo ở hải ngoại.

Năm 29 tuổi, ngài rời bỏ quê hương đến thành phố Mêhicô làm việc cật lực trong hai năm, rồi đi Philippines. Ngài đến quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương để rao giảng Tin Mừng vào năm 1668. Ngày 02.4.1672 tại làng Tumon trên đảo Guam, đang rửa tội cho một em bé, ngài bị một người bỏ đạo dùng gươm đâm chết rồi liệng xác xuống biển. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phôlô II phong chân phước năm 1985. (8)

Cuối năm 2017, tôi hân hạnh được tham dự thánh lễ truyền chức của một người em linh tông tại Philippin. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Trong thánh lễ tôi ấn tượng là lúc hát Kinh Cầu Các Thánh. Tiếng hát du dương

như là tiếng hát của các thiên thần. Tiếng hát dồn dập như những bước chân về thiên đàng. Nhưng ấn tượng nhất là vào cuối thánh lễ: sau khi ban phép lành xong, vị giám mục quỳ trước mặt các tân chức và hôn tay từng tân chức. Đôi tay này, như những đôi tay nối dài của Chúa Giêsu, sẽ dang ra ôm lấy những người nghèo khó, sẽ nâng đỡ những người khổ đau, sẽ vực dậy những tâm hồn tuyệt vọng... Điểm ấn tượng nhất không phải là vị giám mục quỳ hôn đôi bàn tay của tân linh mục mà thôi, nhưng lúc hôn, ngài không đứng lên để đi đến từng vị mà ngài quỳ lết đi trên hai đầu gối của mình để hôn đôi bàn tay của từng tân linh mục, một Alter Christus. Ôi một sự khiêm nhường thăm sâu như thầy Giêsu.

Và ngày hôm sau, tôi tham dự thánh lễ mở tay của một tân linh mục. Cuối thánh lễ, tôi cũng xếp hàng và được hôn đôi bàn tay của tân linh mục. Lòng tôi lâng lâng nhớ đến quê nhà: bao giờ tôi sẽ gặp lại những hình ảnh tuyệt vời này!

Nguyễn Thái Hùng

+++++

1. <https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines>
2. <https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines>
- (3) (https://www.cgvdt.vn/10-quoc-gia-dong-tin-huu-cong-giao-nhat-the-gioi_a9083)
- (4) <http://vietcatholicnews.org/News/Home/Article/45604>
- (5) https://vi.wikipedia.org/wiki/Công_giáo_tại_Philippines
- (6) <https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-28-9-lo-ren-xo-ru-y-va-cac-ban-tu-dao-tu-1633-den-1637/>
- (7) <https://tgpsaigon.net/bai-viet/pedro-calungsodvi-hien-thanh-thu-2-nguoi-phi-luat-tan-Visayas>
- (8) <https://dongten.net/chan-phuoc-giacobe-san-vitores-vi-thua-sai-va-tu-dao-tien-khoi-quan-dao-mariana-le-nho-ngay-06-10/>